



# DEN DANSKE SØMANDSKIRKE I NEW YORK

DANISH SEAMEN'S CHURCH  
IN NEW YORK

Juni - September 2024



### OM SØMANDSKIRKEN

Den Danske Sømandskirke i NY  
102 Willow Street  
Brooklyn, NY 11201  
+1 718 875 0042  
info@dskny.org  
www.dskny.org

### ÅBNINGSTIDER

Tirsdays kl. 14-17 og  
torsdays kl. 10-14  
samt i forbindelse med gudstjenester  
og arrangementer i weekenden.

### KIRKENS ANSATTE

#### Sømandspræst

Julie Sløk  
js@dskny.org +1 347 633 1176

#### Kontoransvarlig

Birgit Dahlgren bgd@dskny.org

#### Events + kommunikation

Cecillie Larsen cl@dskny.org  
Anne-Katrine Hansen ak@dskny.org

#### Bogholder Ole Nørtoft

#### Organist Tommaso Perazzo

#### Kirkesangere

Julie Reumert  
Johannes Linnebalde  
Karina Rasmussen Lopez

### KIRKERÅDET

#### Formand Marianne Beresford

Næstformand Karina Rasmussen  
Lopez

#### Kasserer Kirsten Jensen

#### Sekretær Tina Heideman Strandberg

#### Øvrige medlemmer

Anne E. Jensen (DSUK)  
Anne Mette Kalstrup  
Christine Pascarella  
Julie Sløk

Sømandskirken takker for alle økonomiske bidrag i 2024. Alle penge går til kirkens drift, såsom lønninger til ansatte, afholdelse af arrangementer, forsikringer, rengøring og vedligeholdelse. Det er muligt at støtte kirken med et månedligt beløb via vores hjemmeside. Link via QR-koden:



# Livsvisdom

Livet handler om at leve i nutiden, glæde sig til fremtiden og lære af fortiden, læste jeg for ikke så længe siden. Det er ganske givet sandt, men fik mig til at tænke over, at bibelen også er en god inspiration i hverdagen. Det gode ved bibelen er, at vi får retningslinjer, men sjældent udstukket specifikke handlinger, så vi skal bruge vores egen indsigt til at vurdere, hvordan vi skal tolke 2000 år gamle råd ind i en hverdag, der ikke ligner det samfund, de blev givet i.

Her kommer syv skriftsteder fra både det nye og det gamle testamente, som jeg synes, der er almenmenneskelig og meningsfuld livsvisdom i:



Ahasverus beder Haman om råd  
(Maarten van Heemskerck, 1563)



## 1. Kærlighedens styrke

*Det er tro, håb og kærlighed, det handler om, og af de tre er kærligheden størst.*

Paulus' første brev til menigheden i Korinth, kapitel 13 vers 13

Kærligheden kan ændre både os selv og verden, ja faktisk handler livet om kærlighed. Alt andet er ligegyldigt, hvis ikke vi føler os elsket, set og ønskede, og vi lever livet halvt, hvis ikke vi elsker, ser og gør en forskel for vores medmennesker. Kærligheden er ikke kun en følelse, men også handlinger, for når vi elsker, sætter vi os ind i andres behov og kan hjælpe og støtte med venlighed, tålmodighed og medfølelse, uden at forvente at få noget igen.

## 2. Tilgivelsens magt

*Hvis I gør noget forkert mod hinanden, skal I tilgive og bære over med hinanden. Ligesom Kristus tilgav jer, skal I også tilgive hinanden. Men først og fremmest skal I elske hinanden, for det er kærlighed og tilgivelse, der binder os sammen i en enhed.*

Paulus' brev til menigheden i Kolossæ kapitel 3 vers 13-14

Intet godt kommer ud af hævngrighed. Tilgivelse er et mentalt syrebad, der opløser vrede og bitterhed, og bagefter får glæden og friheden plads. Tilgivelse er svært, men hvis vi

kan se det som en gave, ikke til den anden men også til os selv, bliver det lidt mere tilgængeligt.

### 3. Betydningen af ydmyghed

*I skal ikke være egoistiske og føre jer frem. I skal være ydmyge og fremhæve de andre på jeres egen bekostning. Tænk på, hvad der er godt for andre og ikke for jer selv.*

Paulus' brev til menigheden i Filippi  
kapitel 2 vers 3-4

Ydmyghed handler om at have blik for, hvad et andet menneske har brug for og sætte sine egne behov i baggrunden. Ydmyghed er ikke kun en dyd, nogle gange er det også en befrielse at sætte et andet menneske i centrum, fordi opmærksomheden bliver rettet mod dem og ikke mod vores egne små fejl og mangler – og mon ikke også der kommer empati og medfølelse ud af det?

### 4. Værdien af planlægning

*Den, der ikke gider gøre marken klar om vinteren, kommer ikke til at høste om sommeren.*

Ordsprogenes bog  
kapitel 20 vers 4

Forberedelse er nødvendigt! Livet er ikke altid sjov og spas, nogle gange handler det også om at få lavet lektierne, stå tidligt op, og hverdagens arbejde og rutiner. Det hjælper os til at nå vores mål. Mon ikke Benjamin Franklin havde læst Ordsprogenes Bog, da han udtalte de berømte ord "By failing to prepare, you're preparing to fail."

### 5. Opfør dig ordentligt!

*Gør ikke andre ondt, når de er afhængige af dig og har tillid til dig.*

Prædikerens Bog kapitel 9 vers 29

Du skal ikke være ondsksfuld, selv om du har mulighed for at være det. Den danske teolog Løgstrup skrev i sin berømte bog "Den etiske fordring," at "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd". Vi er altid flettet ind i hinandens liv, og fordi der altid eksisterer et magtforhold mellem mennesker, er der et krav om, at vi tager vare på den del af det andet menneskes liv, vi har indflydelse på.



Unge par, der morer sig og nægter at tage mod råd fra en lærer  
(Jan Saenredam, 1596)

### 6. Vigtigheden af visdom

*Visdom og indsigt er bedre end sølv og guld.*

Ordsprogenes bog kapitel 16 vers 16

*Den, der følger de kloge, bliver selv klog, og den, der følger de uvidende, vil selv blive uvidende*

Ordsprogenes Bog kapitel 13 vers 20

Vis mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvem du er! Visdom er en livskraft, som giver os evnerne og indsigten til at lære af vores medmennesker og erfaringer, så husk at omgive dig med mennesker, der får det bedste frem i dig, for vi tager farve af de mennesker, vi er sammen med.

## 7. Tillid til Gud

*Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Hverken død eller liv, engle eller universets magter, noget i nutiden eller noget i fremtiden, ingen kræfter eller noget i den højeste himmel eller den dybeste afgrund eller nogen skabning overhovedet.*

Matthæusevangeliet kapitel 10 vers 29

Tro og tillid er to sider af samme sag. Vi får igen og igen at vide, at vi skal stole på Gud, for Gud er med os, også selv om det kan være svært at fornemme i svære stunder. Når vi ved det, kan vi komme igennem et hvilket som helst stormvejr, livet kaster os ud i. Og nogle gange kan det være befriende at rette sin klage og vrede mod Gud frem for mod andre mennesker, for Guds kærlighed skal vi aldrig tvivle på.

## 8. Bed fadervor

Et sidste godt råd, som jeg altid giver mine konfirmander: Bed fadervor hver dag! Det er et dagligt frirum til at stoppe op, fjerne fokuset fra dagens trakasserier, en pause til at



*Gode råd* (Francisco de Goya, 1797 - 1798)

takke for de små og store ting i livet, og et sted at finde ro, når livet går hurtigt. Her er fadervor, som den er oversat i Bibelen 2020, hvor også alle andre skriftsteder er fra.

*Far i himlen!*

*Lad alle forstå, at du er Gud,  
lad dit kongerige blive til virkelighed,  
og lad alting blive, som du vil have det - her på jorden, ligesom det allerede er i himlen.  
Giv os det brød, vi har brug for i dag.  
Tilgiv os det, vi har gjort forkert,  
ligesom vi har tilgivet andre.  
Lad være med at sætte os på prøve,  
og befri os fra ondskabens magt.  
For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig.  
Amen.*

Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 9-13

Rigtig god sommer!

*Julie Sløk*

# Konfirmationshold 2024-2025

Tilmelding til Sømandskirkens konfirmandhold 2024-2025 er åben. Konfirmandundervisningen er rettet mod danske og dansk-amerikanske unge, der er født i 2010-2011, som har lyst til at filosofere over livet, døden, miljøet, ondskab, godhed og alt muligt andet mellem himmel og jord.

Konfirmandundervisningen foregår i Sømandskirken eller via fjernundervisning.

minutters kørsel søndag morgen fra Sømandskirken. Fjernundervisning i Sømandskirken foregår enten ved opgaver eller ved zoomundervisning. Nærmere detaljer kommer ved undervisningsstart. Det er nødvendigt, at forældrene er med til at diskutere opgaverne med konfirmanderne. Vær opmærksom på at undervisningsmaterialet er på dansk. Dertil kommer en obligatorisk konfirmandweekend i weekenden 21.-22. september, 2024.

Det er muligt at følge Sømandskirkens konfirmationsundervisning her i USA og blive konfirmeret i Danmark. Dette skal dog godkendes af præsten, som skal konfirmere konfirmanden i Danmark.



## Specifikt om undervisning i New York

Der er 10 obligatoriske undervisningsgange, samt to konfirmandweekender. I Sømandskirken begynder al konfirmandundervisning med gudstjeneste kl. 11. Efter gudstjenesten spiser forældre og konfirmander frokost sammen med resten af menigheden, hvorefter konfirmanderne får undervisning i kirken. Undervisningen slutter ca. kl. 14.

## Specifikt om fjernundervisning

Fjernundervisning er beregnet for konfirmander, som bor mere end 90

Det koster \$500 pr konfirmand at følge konfirmandundervisningen i Sømandskirken.

Sidste frist for tilmelding er 15. september 2024.

Link til tilmelding og undervisningsdatoer via QR-koden eller her: [dskny.org/konfirmation](https://dskny.org/konfirmation)



## Farvel og goddag



Årsmødet og årets kirkerådsvalg blev afviklet tidligere i maj. Vi havde et fredsvalg af to nye medlemmer og en genopstilling. Ved det konstituerende kirkerådsmøde blev posterne fordelt således:

Formand: Marianne Beresford  
 Næstformand: Karina Rasmussen Lopez  
 Kasserer: Kirsten Jensen  
 Sekretær: Tina Heideman Strandberg  
 Øvrige medlemmer:  
 Anne E. Jensen (DSUK-repræsentant)  
 Anne Mette Kalstrup  
 Christine Pascarella  
 Julie Sløk

Ved årsmødet kunne vi konstatere, at der var et pænt overskud på 2023 regnskabet, hvilket var godt, for det er allerede blevet brugt på reparation af kirkens tag, som kommer til at koste omkring \$22,000. Der er altid reparationer på et gammelt hus, men heldigvis havde vi så denne gang pengene til en del af udgifterne. Det er jo ikke altid tilfældet, og der er mange flere ting, der skal repareres. Derfor opfordrer jeg stærkt til at donere nu, så vi kan få dækket resten af udgifterne til taget og til den nye varmtvandsbeholder, da den gamle gik sig en tur her i maj - "heldigvis" lige efter konfirmationerne, så de kunne afholdes uden problemer.

Jeg deltog i to meget fine konfirmationer i maj. Det er altid med stor fornøjelse, at jeg sidder i kirkesalen som eneste ikke familiemedlem eller ven, får sunget nogle smukke salmer og

set de lidt nervøse konfirmander ånde lettet op, når konfirmationen er overstået. Og det er dejligt ved receptionen mellem konfirmationerne at kunne ønske tillykke fra kirkerådet, til alle konfirmanderne og deres forældre med den store dag.

Sommeren er lige rundt om hjørnet, og med den de sidste større arrangementer i kirken, inden de stille måneder juli og august. Dem bruger vi på at organisere os til efteråret, som jo altid er travlt. Julemarkedet skal arrangeres, og der skal købes ind i DK. Med succesen fra sidste år i baghovedet skal der nok købes lidt mere ind. Det er overskuddet fra Julemarkedet, der har kunne finansiere en del af reparationen af taget. Men med de stigende forsikringspriser, skulle dette års Julemarked gerne blive endnu bedre end sidste års. Så overvej allerede nu at hjælpe som frivillig til Julemarkedet, eller sæt kryds i kalenderen for Julemarkedet den 23.-24. november. Vi har som altid brug for opbakningen.

Følg med på Sømandskirkens Facebook og Instagram, for at se hvad der foregår de næste måneder.

Og husk! Vi er her for Din skyld!

Rigtig god sommer!

Marianne Beresford  
 Kirkerådsformand

## SØMANDSKIRKECUP

Heldigvis fik vi revanche på vejret til årets Sømandskirkecup, hvor solen strålede ned over 10 seje hold og en masse glade tilskuere på Pier 5 i Brooklyn Bridge Park.

I år lykkedes det endelig team Djøf at komme øverst på sejrsskamlen. Smilene var store, og det var de også hos de heldige, der lidt senere vandt i tombolaen oppe i kirken.



Tak til alle sponsorerne til Sømandskirkecuppen: B&O, Danish Crown, Djøf, Fabrique, Georg Jensen, Joe & the Juice, Rains, Rosendahl Design Group, Scandinavian Butik, Shipco og Smør.



Stor tak til  
**Shipco Transport,**  
**Djøf NY og Rains**  
for sponsoring af Sømandskirkecuppen

# RAINS



**Shipco Transport**

# Djøf



## Lise Margrete Greene, 71 Lake Hopatcong, NJ

Min danske mor (Ina Schmidt) og amerikanske far (Karl Greene) mødtes i Tyskland efter Anden Verdenskrig. Mor havde først arbejdet som stenograf under afhøringer af tyske fanger af dansk politi i Kastellet i København. Bagefter blev hun sekretær

for lederen af den danske delegation til Den Internationale Militærdomstol for Krigsforbrydelser i Nürnberg. Hendes arbejde omfattede oversættelse til dansk, engelsk og tysk, samt bistand til observatører og besøgende til retsmøderne. Fra Nürnberg hjalp hun også danske politibetjente med deres arbejde - og senere også fra Frankfurt.



Lises forældre

Og dér mødte hun min far, som var på en to-årig opgave fra USA hos IBM. De giftede sig på et slot, blev forældre til min søster og sejlede derefter til USA for min fars arbejde - ukendt for dem med mig om bord på skibet! Jeg blev født otte måneder senere i New Jersey, efterfulgt af yderligere to søskende.

Daddy havde lært noget af mors sprog, så begge forældre talte dansk såvel som engelsk med deres børn. Men i skolen var det selvfølgelig kun engelsk, og desværre tabte vi alle fire næsten helt det danske. Når mors familie besøgte os, eller vi besøgte dem i Vanløse, skulle de tale engelsk.

Mor døde i 1996 og efterlod sig 61 dagbøger. Hun skrev næsten hver dag fra hun var 16 til 76 år. Der var også hundredvis af blå luftpostbreve til og fra mormor og morfar. Alle var skrevet på dansk, men vi søskende kunne ikke læse dem, og daddy var ikke længere i stand til det. Så i 2000, lige efter at have afsluttet en ph.d. i universitetsadministration på New York University, tog jeg derfor et år fri fra mit job som stabschef for præsidenten på Montclair State University og flyttede til Danmark for at lære dansk. Det viste sig at være det bedste år i mit liv! Min mand og alle mine søskende og nogle af deres børn kom på ferie, mens jeg var der.



Mor og mig

Jeg besøgte min danske familie og legede turist; brugte tre uger på International People's College i Helsingør for at få en grundlæggende forståelse for det danske sprog; boede i en skøn lejlighed i Ebeltoft i en måned og øvede mine danskundskaber; købte en cykel, der tog mig utalige steder hen; studerede fem måneder på Kalø Sproghøjskole i Rønde; og lejede et hyggeligt lille stuehus i Ærøskøbing i 5 måneder, som havde udsigt til havet.

Dér blev jeg en rigtig del af samfundet og praktiserede sproget i "det

virkelige liv". Jeg kom til at elske både stedet og menneskene. Og på Ærø begyndte jeg at oversætte mors dagbøger med hjælp fra mine nye venner. (Hvis nogen kunne tænke sig at læse om mit år i Danmark, kan I finde min korte bog på Amazon: *Mor and Me: Life, Language, and Love in Letters from Denmark.*)



Cykeltur ved Sundsø



Udsigt til havet på Ærø

Trist nok måtte jeg tilbage på arbejde i New Jersey efter et år, og min elskede far døde det næste år. Jeg forlod universitetet i 2004, og i 2005 rejste jeg igen til Kalø Sproghøjskole i

fem måneder – denne gang for at hjælpe med at undervise i engelsk, mest for grønlændere, og for at udvikle mit danske. Tilbage i USA tilbragte jeg et år på et andet universitet som skribent for præsidenten; underviste i engelsk for immigranter i New Jersey og Georgia; skrev hundredvis af avisartikler og redigerede bøger og blade; og var frivillig i forskellige organisationer. Jeg bor ved en sø og nyder de samme ting her, som jeg elskede i Danmark – kanosejlad, og at cykle, danse, synge, læse og gå i skoven. Jeg har også besøgt Danmark flere gange, senest i sommeren 2023.



Lise ved sit hjem ved Lake Hopatcong

Herhjemme er det gået meget langsomt med oversættelsen af mors skrifter uden hjælp fra nogen danskere. Det er virkelig svært at læse hendes gammeldags håndskrift, og jeg kender ikke nogen i området, der kan hjælpe.

(Hvis du kan, kontakt mig venligst på [lise.greene@montclair.edu](mailto:lise.greene@montclair.edu)!)

Første gang, jeg kom i kirken i Brooklyn, var i 2004 til julebasaren. Jeg nød også at bruge mit "nye" sprog til arrangementer på The Danish Home, Scandfest i New Jersey og Grundlovsdag på De Gamles Hjem i Croton-on-Hudson. I Croton mødte jeg i 2012

Marianne Magnussen, som var assistent i Den Danske Sømandskirke, og den december inviterede hun mig til en dejlig luciagudstjeneste. Jeg begyndte at få kirkebladet og har nydt at læse det lige siden. Hvis jeg boede tættere på, ville jeg være i kirke hver uge!



*Lise at Kraghøns Jættestue på Årø*

## Fra 1. august til 3. september holder kirken sommerlukket, MEN...

...vi vender stærkt tilbage den 6. september med en **Fredagsbar**, der byder på MUSIK-bingo og lækre flæsketegssandwich i vores hyggelige gårdhave. Kom og vær den første der får pladen fuld med hits fra danske kunstnere.



**Legestuen** for børn i alderen 0-10 år og deres forældre er tilbage den 7. september – som altid den første lørdag i måneden fra 10:30 til 13.

**Mødregruppen** er tilbage den 12. september – og mødes som altid hver anden torsdag fra 10 til 12. Her mødes gravide, nybagte forældre og forældre med små børn, som har tilknytning til Danmark.

Den første **højmesse** efter sommeren er den 15. september kl. 11, efterfulgt af **kirkefrokost**. Weekenden efter, den 22., er det det nye konfirmandhold, som står for søndagens **konfirmandgudstjeneste**, ligeledes kl. 11 og med kirkefrokost bagefter.



**Julemarkedet** bliver i år i weekenden 23.-24. november. Hvis du har lyst til at komme i rigtig god julestemning som **frivillig**, så følg med på Instagram, Facebook og hjemmeside, hvor vi skriver ud, når det er tid til at melde sig på banen. Vi skal for eksempel have bagt endnu flere æbleskiver i år!

# Årsberetning for 2023

af kirkerådsformand Marianne Beresford

2023 var et stille og roligt år, med følgende begivenheder:

Vi afholdt fem kirkerådsmøder på zoom og i kirken. Et med deltagelse af Udlandsprovsten og formanden for DSUKs bestyrelse, samt et årsmøde for 2022 på zoom og i kirken.

Vi havde tre julemarkedsmøder, alle på zoom.

Jeg skrev tre indlæg til kirkebladet og deltog i to konfirmandgudstjenester i forbindelse med konfirmandweekender. Den 7. maj 2023 var jeg med til alle tre konfirmationer for årets store konfirmandhold.

Kirkerådsformand og præst har en tlf samtale en gang om ugen det meste af året, hvilket bliver til omkring 40.

Medlemmerne af kirkerådet deltog i diverse arrangementer, såsom Julemarkedet, inkl. forberedelserne til den fænomenale weekend, fodboldturneringen, grundlovsdag, Sankt Hans m.m.

## Kirkerådsvalg

Kirkerådsvalet i maj førte til at Kirsten Jensen og Karina Lopez blev valgt i et fredsvalg.

Susanne Mørch trådte ud af kirkerådet, og vi takkede hende for hendes arbejde for Sømandskirken.

Kirkerådet 2023-2024 bestod dermed af: Kirkerådsformand Marianne Beresford, næstformand Karina Lopez, kasserer Kirsten Jensen, sekretær Tina Strandgård og menige medlemmer Bente Bladt, Ulla Gruden og Karin Søsted, samt selvfølgelig Julie Sløk.

Karin Søsted gik ud af kirkerådet i efteråret, hvorefter Christine Pascarella blev bedt om, og accepterede, at træde ind i kirkerådet i stedet for Karin.

## Taksigelser

Tusinde tak til menigheden for alle donationerne i løbet af året - de gjorde 2023 til et rigtigt godt økonomisk år for Sømandskirken. Det er vidunderligt at føle støtten fra menigheden økonomisk, men også ved deltagelsen af så mange ved Julemarkedet og alle de andre arrangementer, der er i løbet af året.

Og tusinde tak til den tidligere bestyrelse og ledelse af *The Danish Home for the Aged* for donationen fra salget af hjemmet. Det gjorde 2023 til et økonomisk fantastisk år, som vil give os mulighed for at lave nødvendige reparationer på kirken og mulighed for nye tiltag rettet mod den ældre del af menigheden. Det gør kirkerådets og de ansattes arbejde for Sømandskirken så meget nemmere og behageligere med den støtte i ryggen. Det er en gave, som vil gavne kirken i mange år.

Tusinde tak til alle de frivillige der hjælper ved f.eks. Julemarkedet, og stor tak til kirkens ansatte, som får hverdagen til at fungere, og er vores ansigt udadtil.

Tusinde tak til Julie og resten af kirkerådet for godt samarbejde i det forgangne år.

Kirkerådsformand  
Marianne Beresford

# Årsberetning for 2023

af sømandspræst Julie Sløk

Året 2023 var et dejligt år i Sømandskirken med en masse gode gudstjenester, sjaskvåde fodboldspillere, glade konfirmander, nysgerrige turister og en masse sjove arrangementer.

## Om Sømandskirken

Kirkens brugere afspejler sammensætningen af danskere i New York, dog er der mange børnefamilier og unge. Vi sender kirkebladet ud til 878 husstande og til 77 virksomheder.

I 2023 var der 147 stemmeberettigede medlemmer, et kirkeråd med otte medlemmer, en sømandspræst (som blev medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen i Danske Sømands- og Udlandskirker i august 2023), to deltidsansatte på ti timer om ugen (en kontoransvarlig, en kommunikationsrådgiver).

## Det kirkelige arbejde

Statistikken for kalenderåret 2023 er som følger:

Vi har afholdt 31 gudstjenester i Sømandskirken, heraf tre børnegudstjenester.

Julegudstjenester blev afholdt i NY og Washington, DC. I New York blev julegudstjenesten efterfulgt af en hyggelig juleaftensfejring med julemiddag, dans om juletræ og konfekt.

Børnegudstjenester har vi tre af om året, nemlig fastelavnsgudstjeneste, luciagudstjeneste og gudstjenesten som ligger inden juletræsfeesten mellem jul og nytår. Alle tre gudstjene-

ster er meget korte, og prædikenen er utraditionel og helt på børnenes præmisser.

Så har vi de store særgudstjenester som fastelavn, hvor vi byder mere end 140 mennesker velkommen, juleaften, hvor vi har over 120+ mennesker til de to gudstjenester, og påskegudstjeneste med efterfølgende frokost.

Vi har haft 11 dåb og kun to vielser, og ingen mindehøjtideligheder.

I 2023 havde vi 26 konfirmander i alt, hvoraf 25 blev konfirmeret her i Sømandskirken, og én blev konfirmeret i Danmark. Konfirmanderne er utrolig glade for undervisningen og for at møde andre dansk-amerikanske unge.



Ti gange om året mødes jeg med Brooklyn Heights Inter-Faith Clergy Association, en tværreligiøs gruppe bestående af de religiøse ledere af de kristne kirker, de jødiske synagoger og den lokale moské her i Brooklyn Heights. Den 11. september af-





holdt vi en interfaith 9/11 Memorial Service, men ikke på Promenaden som vi plejer - på grund af regnvejrgik vi indendørs i Saint Ann's Church.

### Det kulturelle og sociale

Sømandskirkens netværk, som er kirkens tilbud til de voksne og unge, mødtes 20 gange i 2023. Ti gange til brunch, to gange til fredagsbar med hhv. quiz og Fifa-fodbold, samt en Skt. Hansfejring. Sidst, men ikke mindst mødtes vi igen til en hyggelig picnic på Governors Island med grillegode hotdogs.

Årets Sømandskirkecup, en Five-a-Side fodboldturnering, blev afholdt for anden gang i Brooklyn Bridge Park, og 12 entusiastiske hold mødte op klar til kamp i fire timers silende regn. Årets vinder blev holdet fra Team Jack & Jones, og resten af holdene vandt i kirkens populære tombola.

Vi fejrede Grundlovsdag med stort kagebord i Sømandskirken. Det blev også i 2023 en dejlig dag.

Julemarkedet handler om hygge og mulighed for at kunne mødes. I 2023 blev det en dejlig weekend med glade frivillige, ansatte og kunder, som sammen kunne nyde gløgg, æbleskiver og julehygge i gården og få stillet den værste julehandelslyst i butikken i kirkesalen. Årets nyskabelse var flæsketegssandwiches, som hjalp

med til at kirkens omsætning og overskud blev større end nogensinde før.

Mødregruppen for forældre, babyer og gravide kørte godt i 2023. Mødregruppen mødes to gange om måneden og der er ca. 3-10 mødre, børn og gravide hver gang.

Legestuen mødtes syv gange i 2023 og hver gang der var omkring 3-10 børn og voksne, som var med til at klippe og klistre og lege sanglege. Legestuen køres af Karina Lopez og Henriette Aaby Svendsen.

I 2023 havde vi besøg af fire skoleklasser, i alt 158 mennesker. Klasserne kommer til foredrag om Sømandskirken, livet i NY, det multikulturelle samfund og spisning. Det er en god måde at fortælle om Sømandskirken og om folkekirkens eksistens uden for Danmark på, og også en måde hvorpå Sømandskirken kan få en indtjening fordi klasserne betaler for spisning.

Skibsbesøg havde vi ingen af i 2023.

Vi kan ikke andet end sige tak for endnu et dejligt og begivenhedsrigt år i Sømandskirken!



Billeder fra årets konfirmandweekend



Fastelavn blev traditionen tro fejret med børnegudstjeneste, tøndeslagning og et væld af glade børn i flotte udklædninger.

Foråret har budt på mange **udflugter**, her til Cherry Blossom i Brooklyn Botanical Garden og Museum of Jewish Heritage, der har en udstilling om redningen af de danske jøder under 2. verdenskrig.



Og så var der selvfølgelig årets sødeste **konfirmander**, der både holdt deres konfirmandweekender og fejrede deres store dag i maj i et regnvådt New York.

Stort tillykke til Jer alle!



Juni har været begivenhedsrig i kirken. Først fejrede vi **Grundlovsdag** med stort kagebord og isvafler, og så blev det **Skt. Hans** som blev fejret med fredagsbar med happy hour, grillmiddag og ikke mindst koldskål, efterfulgt af "bål"-tale og mid-sommervise i gårdhaven.



[www.scandinavianbutik.com](http://www.scandinavianbutik.com)



**Den Danske Sømandskirke i New York**  
**Danish Seamen's Church in New York**  
102 Willow St • Brooklyn • NY 11201 • USA

PRESORT STD  
U.S. POSTAGE  
PAID  
PERMIT NO. 407

ADDRESS SERVICE REQUESTED